

Døden 15. marts 2022

Sang til René Gianninis melodi nr. 52

Tekst: Allan E. Petersen



Hver dag dør vi langsomt, men- C Dm

Der er vel lidt tid igen - G C

Døden er vor følgesvend F C F C

ved, han kommer, men hvornår – F C G C

Når en dag livets lyskontakt C Dm G C

Pluds'lig trykkes – så kom sidste akt. Am Dm G7 C

Hvad skal man si? Helst var jeg fri: C F G

Sæt dig nu ned, Død, vi tager sgu en pils – F G C G

Smut så igen - husk nu og hils! C F G C

NÅ, du vil straks ha mig med! F G C

Egentlig havde jeg håbet på mer' -

Være lidt med i det sjove der sker -

Men lad os se, nu du er her,

Kigger vi kritisk på alt, der er hændt

Livets revy, er du lidt spændt?

Lyt nu og tag den med ro!

Hver dag dør vi langsomt, men- C Dm

Der er nok lidt tid igen – G C

Døden er vor følgesvend – F C F C

ved, han kommer, men hvornår – F C G C

Hver en stund, hvert sekund, der gik,
Har jeg nydt, som et barn nyder slik.
Meget var grønt, sjovt, smukt, helt fint:
børn'e og kær'ster, og viden, musik,
elskov og spil, øl, politik
-jo, jeg er stort set tilfreds.

Bortset fra kriges grimme fjæs,
Mobning, skole, og buksevand, stress,
Ulighed, sult, nødstedtes skrig -
Udbytning, pralhalse, slemt kemisk dump,
Løgn og bedrag – Putin og Trump -
Så var jeg stort set tilfreds!

Hver dag dør vi langsomt, men-

Der er nok lidt tid igen -

Døden er vor følgesvend

ved, han kommer, men hvornår –

Død, du er sgu afsky'ligt led -

Grim og ond; skal vi op eller ned?

Alt bli'r snart mørkt, hvor går vi hen?

Ku man blot tro på, man mødes igen!

Lever man i et gult fot'grafi.

Eller de børn, vi har fået?

Evigt liv – jo måske, jeg tror,

Ord og gerning bli'r husket en dag,

Jesus og Tutu, Ingrid – min mor,

I har gjort livet her bedre på jord.

Fremtid og håb, gerning og ord -

Tak for de ting, I fik gjort.