

Corona-sang

Sang til melodi nr. 4, 13. marts 2020



Det var december, et marked i Wuhan.
Folk dér fik feber og ondt i bryst og hals -
Tusinder døde, stod verden nu i brand?
Men herhjemme tænktes, det sker kun
udenlands!

Tid til at fnise af Jyllandspostens flag,
Sygdom i Kina, det angår næppe os!
Lidt snot,- influenza, er nok en harmløs sag -
Ny epidemi – det er vist det rene vås!

*Først var det Kina, den er katastrofal -
Alt gik i sort, for vor verden er global.*

Flertallet sa´, det sker aldrig i mit land!
Li Wenliang var læge, den slags som straks
forstod,
det her bli´r farligt – *hold kæft din dumme mand!*
Kun få ville lytte, Partiet var imod!

Men grænsebomme ku´ ikke holde stand –
Snart fyldtes senge på hvert et hospital.
Gennem Italien kom smitten til vort land,

Luk nu straks det meste, panikken er total!

*Først var det Kina, den er katastrofal -
Alt gik i sort, for vor verden er global.*

Er du lidt snottet, har feber og besvær
Med at trække vejret, så hold dig end´lig væk,
er du sart, lidt gammel og har du livet kært,
skriv et testamente, bered dit sidste kvæk.

Danmark blev lukket i frygt, i sorg og skræk -
mange sku´ hamstre, skønt få de lider nød.
Pesten fra Kina var fløjet her på træk,
Banker på min dør nu med feber, host og død.

*Først var det Kina, den er katastrofal -
Alt gik i sort, for vor verden er global.*

Vi rykker sammen, kun få må rykke ud,
Læger og kassefolk er tidens helte nu
Find en vaccine og brug den skrappe lud -
Træk dit lykkenummer, før alting går itu.

Kom vi igennem og ramtes vi blot ej,
Hvad har vi lært så om gys og sammenhold?
Trods pest og sygdom er sommeren på vej
Vi må stå sammen, før klokken den slår tolv!