

Hjem fra Afghanistan

Tekst og mel.: Jan Hammarlund

Prosaoversættelse: Allan E. Petersen

1. Had ´ alligevel ikke noget at lave.

Ingen løn og lejlighed

Ku ´ ikke længr ´ re gå og stemple

Min tid var gået, så vidt jeg ved

Jeg ville kvæle sidste tøven

Mens vi hørte om vor plan

Jeg fik med mig tårer og

besværgelser

Da jeg rejste til Afghanistan

2. Ingen ved, hvor længe, det kan vare

Ingen ved hvor mange, de ka ´ bli ´

Arbejdsløse folk bliver talibaner

De behøver job, præcis som vi

Det er svært at skelne de civile

Svært at se, hvem som er hvem

Mange af dem tror, at vi er yankier

Som skyder først og spørger sid ´ n

3. Hvis deres veje er minere ´ d

Er døden et uagtsomt blik

Så vi tramper deres marker ned.

Og byder ungerne på slik

De har set sovjetiske arméer,

Og USA's og NATOs folk,

De er blev ´ d dræbte i et tusindtal

De vil ikke se os mere i der ´ s land

Jeg ved, at morfar tog til Spanien

Da han var et år var arbejdsløs

Han kæmped ´ på den rette side,

Skønt han både sultede og frøs.

Jeg har både mad og varme klæder

Men hvorfor er jeg egentlig her?

Måske handler alt om gas og olie

Måske er jeg blot - en lejesvend?

Hvis man nu vil sælge våben

Må man bruge de markeder, man fandt

Og at volden bare eskalerer

Kan du vær ´ sikker på er sandt

Jeg ka ´ nok fortie, hvad som hændte

Og næsten glemme, hvad jeg så

Men det at sigte på et menneske,

Det vil jeg altid huske på.

Jeg havde ingenting at lave,

Trængte til at skifte spor -

Jeg vil vær ´ med og gøre nytte

På den gamle slidte, grønne jord

Hvorfor ska ´ vi slås mod talibaner

Når vi derpå handler med Iran?

Jeg har mange ubekvemme spørgsmål,

Når jeg kommer hjem fra Afghanistan

-Hvis jeg kommer hjem fra Afghanistan

Spanienssangen

Tekst: Martin Jensen. Mel.: Der kleine Trompetier

1. En hilsen til jer, kammerater,
til dig min ven og min bror,
:: der kæmper i Spaniens bjerge
for frihed og lykke på Jord. ::

Du er vor stolthed og ære,
du gi'r os tro på vor magt,
:: vi glemmer aldrig de ofre,
som du for vor lykke har bragt. ::
2. Da Spaniens folk var i fare,
og kampråbet lød fra Madrid,
:: fra alle lande sig meldte
en skare rede til strid. ::

Og finder du døden dernede
i kampen for frihedens sag,
:: så bøjer vi stille vort hoved
og sænker vort blodrøde flag. ::
3. En hær mangfoldig og broget,
kun ens i sit flammende mod,
:: en hær af brødre, der ikke
hinandens tale forstod. ::

Og lover at ære dit minde,
din trofasthed og dit mod,
:: derved at vi fører til sejr
den sag, som du ofred dit blod. ::
4. Men hvad har ord vel at sige,
når bare det gælder: Gå på!
:: Maskingeværernes knitren
- det sprog kan alle forstå! ::

Ja, folkenes sejrende skarer
skal følge dit blodige spor,
:: og frihedens blomster skal spire
af Spaniens bloddrukne jord. ::

Hørt på Formidlingen

Tekst: Lars Madsen (1978). Mel.: David Shaw (d. 1856)

Hver torsdag så mødes vi her klokken ni
Man får stemplet bogen, og så har man fri
Selv om det ikke er så meget, det kan gi'
Er vi nogen, der sætter pris på krisen
:: Så tag den med ro - der går lang tid, min ven
Før du skal ud i produktionen igen
Så skide være med - om du må gå fra hus og hjem
Du har ferie nu og den varer længe

Der var s'gu så meget, man aldrig ku' nå
Dagene var korte og glæderne små
Nu er det svært at få tiden til at gå
Man har fri hele døgnet under krisen
:: Så tag den med ro - der går...

Der findes tusind ting, der kan få tiden til at gå
Snaps og øl kan bruges - men hvis du går i stå
Så har vi små tabletter, der igen gør himlen blå
Du får fred og ro i sjælen under krisen
:: Så tag den med ro - der går...

Og skulle det værste ske - at der blev arbejde igen
Lad være at hænge med hovedet - hør på de kloge mænd
De siger "Når denne krise standser vil nye følge den"
Sagkundskaben trøster under krisen
:: Så tag den med ro - der går...

Internationale

1. Rejs jer fordømte her på Jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
Fra intet da vi bliver alt
::Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
2. Ej nogen mægtig gud og kejser
Og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
Vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
For at fri vor bundne ånd
Vi puste vil til essens gløder
Og smede med en senet hånd
::Vågn til kamp...

Vi knuges under stat og love
Vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
Vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
Nu kræver vi vor løn for det
::Vågn til kamp...

Ved ofringen til mammons ære
Har guldets konger aldrig haft
Et andet mål end det at tære
På proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
Til en mægtig rigdom kom
Og når vi fordrer den tilbage
Forlanger vi vor ejendom
::Vågn til kamp...