



## Livets vandfald

Melodi: René Giannini, marts 2017 ("Vandfaldet")

Tekst: Allan E. Petersen

Der er steder, jeg vil huske,

Små stykker af en melodi:

dyre, gode øjeblikke,

og men'sker, som kom her forbi,

Små børnebørn, de gamle kær'ster,

Og venner, ture hen ad vej'n -

Men også selv det allerværste

var en del af leg'n.

Men dagens mange travle pligter,

Hvem gider egentlig huske dem?

Slid og mange slags konflikter,

En løgn, et slag, en svigtet ven -

dog dagligdage var de fleste,

som gik og kom og gik igen -

De rummed', når de var de bedste,

Langt mer' end løn og sten.

Nogle fødtes, andre døde,

Hver gang en helt ubærlig sorg,

Når deres steder lagdes øde,

Så skabtes nye frugter dog.

Man mindes, hvad de én gang gjorde -

Selv dagliglivets spinkle korn -

De lagde lidt i andres jorder

Et frø, et træ, en torn.

Nu jeg sidder her og digter,

Ét er jeg ganske sikker på:

Om hukommelsen så svigter,

Så vil du altid for mig stå

Som noget varmt og ganske særligt,

du tog en plads, som tit var tom.

Det sí'r jeg højt og ganske ærligt,

At det var godt, du kom!

In My Life (Lennon/McCartney 1965)

There are places I'll remember  
All my life, though some have changed  
Some forever, not for better  
Some have gone and some remain  
All these places have their moments  
With lovers and friends I still can recall  
Some are dead and some are living  
In my life, I've loved them all

But of all these friends and lovers  
There is no one compares with you  
And these memories lose their meaning  
When I think of love as something new  
Though I know I'll never lose affection  
For people and things that went before  
I know I'll often stop and think about them  
In my life, I love you more

Though I know I'll never lose affection  
For people and things that went before  
I know I'll often stop and think about them  
In my life, I love you more  
In my life-- I love you more