



Holger Danske

Tilegnet "Mandlig Læsekræds af 2017"

Holger var en sund og rask lille dreng,
Glad for dyr og mild, men ku dog bli' streng,
Hvis han så falskhed og blev sat i bur -
og vold mod kvinder gjorde ham sur!
Bedste ven blev Roland, frankernes ven,
Selv de vantro kæmper, ku' Holger li'-
Hans hest, den hed Beiffror, og ligesom den

Var han af tid og rum helt fri!

Holger Danskes kamp for danernes sag
Den besynges stadig den dag i dag.
Ved barnets vugge stod feer på vagt,
de skænkede drengen visdom og magt:
Magten til at tale frejdigt og frit,
Visdom til at værne fjender og ven,
Og nej til at skjule sig bag hjelm og stakit
- Tro på godt i mø og mand!

Før Macron var Frankrigs kejser,
En der hed den Store Karl -
Holgers far sa', søn du rejser
Ned og bli'r hans general!

Tror du mon at kæmper sover i dag,
At han har glemt alt om kampe og slag -

Dybt under Kronborg, hvor folk de har lagt
Et hundred' kroner og sikkert sagt:
Det er sgu da dyrt, han snorker jo stygt,
Han kan ikke vækkes, komme igen -
Se han sover dér så stille og trygt -
Her hjælper hverken fe eller ven!

Men går gamle Danmark i spåner igen,
Sådan som det gik med Adolf såmænd,
ved vi, at Holger igen skaber fred,
Så vil han Ondelyneme bli' vred -
Op af kasematten, op på en hest,
Så ska' alle onde få sig no'n tæsk -
Og Holgers venner, de er nisser og fe'r,
Hvis han ringer, kommer fler'!

Nu er kloden truet på klima og mad,
I de store sale er folk, der er glad'
For at bestemme, at de ska' ha' mest,
Og glemmer at tænke på dem, der er flest-
Putin, Trump, Kim Jong de lever i sus -
Skide vær med andre, vi ve' vær' first,
Så Holger, nu gælder det sgu mere end os:
vis dem, du er stadig størst!

Er du træt og slidt, ve' helst være fri,
Ku' du la' no'n unge ride forbi -
Lad nye kræfter blot gi' den lidt gas,
Og giv de unge piger lidt plads -
Nogl' af dem med tørklæd', studier og flid,
La' os ta' en rundkreds, plenum og snak -



Holger på kalkmaleri i Skævinge Kirke fra 1500-tallet

Der er nok at gøre, det' nu det' tid -
Lær os kunsten - mange tak!

Før Macron var Frankrigs kejser...

Melodi: René Giannini, Tekst: Allan E. Petersen,
Furefolk maj 2017.

Sangen bygger på Ebbe Kløvedal Reich, der igen bygger på bl.a. kæmpeviserne, Rolandskvadet og B.S. Ingemann

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Holger_Danske