

Farums pris

Melodi: René Giannini. Tekst: Allan E. Petersen, Furefolk

Nogle anbefalinger til turisten, der besøger vor by.

1. Midt imellem søerne ligger Farum By klemmt ind.

Den som ta´r et tog herop, kan finde ro i krop og sind.

Vi er stolte af vor by, dens parker og dens træ´r,

Og vil godt fortælle jer, hvorfor vi har den kær!

Farum, grønne by ved det gamle vadested -

S-tog, og Mølle-å, - Hareskov tæt ved -

Midtpunkt, Bytorvet, liv og farvepragt.

2. Hovedgaden, den er lang, hyggelig og sjov - lidt trang.

Hvis du er til nostalgi, til Danmark, som det var engang,

Kan du finde små frisører, cykelsmede og

Landsbykirke, bedemænd - og selv et lille torv.

Farum, grønne by

3. Farum den er tre i én, Bregnerød og Stavsholt By.

Tre idyller, gadekær, vel tusind år - og dog ret ny.

Boligblokke, rækkehuse, cykelstier, strand -

Små butikker, sjove folk – en sejltur på dit vand.

Farum, grønne by....

4. Er du til en fodboldkamp, har vi egnens bedste hold.

FCN dit navn er kendt, for du ka´ trille med en bold –

Vil du hel´re drage ud og nyde grøn natur,



Herunder: Modstandsfolkernes sten i Nørreskov



Foto herunder: Lene Berg Rødbro (Du ved, du er fra Farum)



Tag en sti langs Mølle-å – ud på en cykeltur!

Farum, grønne by ...

5. Gå i parken med skulptur, glæd dig på din søndagstur:

Otte lande, otte former pryder fint den fri natur.

Tæt på ligger Farum Sø med udkig til Klaus Nar -

Lej en båd og fang en fisk - og gør den grydeklar!

Farum, grønne by

6. Nørreskov den kan du nå, se von Langens mesterværk!

Rødgran, ædelgran og ahorn – hist og her en kæmpe lærk.

Allerskønnest, når vi vandrer, er det dog at se

Over Furesøens is en vinterdag med sne!

Farum, grønne by...

C/G7/C/G7 // C/F/A7/G7 // C/C7/F/Cdim/7 C/A7/G7/C

Omkv: C/F/C/F/C/Cdim//G7//C/F/C/F/Dm/G//F/C/F/G7/C/Bb/G7



Skulpturparken ved Farum Sø

Foto: Bjarne Bjørn Christiansen (Du ved, du er fra Farum...)





Udsigt over Furesøen fra Nørreskov

7. Som en rusten kæmpe er byens store boligblok -
Oftest kaldet Rustenborg, men Farum Midtpunkt rigtigt nok!
Blokråd, sport og køkkenhaver, blomsterkassers pryd -
Genbrug, værtshus, skønne unger – vilde fugles lyd!
Farum, grønne by



8. Farum Kirkes gamle tårn kalder folk til andagt, bøn -
Smukt den ligger, som den kigger langt ud over søen - og øen.
Ikke langt fra Stavsholtkirkens helt moderne sten,
Begge kirker gi'r hver søndag nok en lille én!
Farum, grønne by





9. Er du til musik, måske, maleri, skulptur og bog,
Så har vi et skønt kulturhus, for kultur gør rigtigt klog!
Her er planter, en café, og film, som du ska' se,
Det er stedet, hvor vi mødes, og hvor alt kan ske.
Farum, grønne by ...

10. Du er voksen, nogle si'r, du er blevet alt for stor.
Blot din grønne sjæl ka' leve, når du bare gror og gror!
For du er en skøn oase, nord for København -
Sådan ka' vi li' dig bedst- og værne om dit navn!



Farum, grønne by ved det gamle vadested -
S-tog og Mølle-å - Hareskov tæt ved -
Midtpunkt, Bytorvet, liv og farvepragt.

Billeder fra Farum Midtpunkt

