

# Færgemandens Sang

Tekst: René Giannini og Allan E. Petersen

Melodi: René Giannini

Arnsborg var engang – mægtig flot og fin,  
Ødelagt og smadret – ligger i ruin.  
Klaners ledere, hvor blev de mon af?  
Skikkelsen i skoven – hvor mon den gik hen?  
Frosten kom, den hærged´ overalt,  
Mange seje kampe – liv og død det gjaldt –  
Frosten kom med kulde og med sne,  
Vi er nu parate – hvad mon der skal ske?

## Omkvæd:

Ud af tågen, på det stille vand,  
FÆRGEMANDEN kommer – styrer lig´ mod land.  
Danske sagte han stager sig afsted,  
://: Våb´ ne vil skal bruge://:, dem har han med!

Elverpigens dans ved den sorte sø,  
Tag det som et varsel: Én af os skal dø!  
Ugler tuder nu, ravne skriger sort,  
Sivene ved søen rasler sagte med.  
Kvistes knæk, hvem kommer til vor lejr?  
Leen har han med, den hvisker om hans sejr.  
Blodet drypper på blade og på jord,  
Var vi bare blevet hos vor søde mor!

## Omkvæd.

Mosekonebryg, gift og andet godt,  
Djævleblod og råddenskab, en kop tudsesnot.



Nosferatu, mon du kommer snart?  
Kniven ved din side, bådens stævn har fart.  
Blodet er din aftensmad i nat,  
Elverkongens datter er din dystre skat.  
Mod de mørke kræfters onde leg  
Bli'r vor kam uendelig, hård og meget sej.

**Omkvæd.**

Færgemandens båd ta'r os alle ud  
Til den anden side, gennem frost og slud.  
Se, han peger dér, be'r os stige op,  
Hvordan kan vi kæmpe, hvordan sí'r vi STOP?  
Lad os gå til modstand nu i nat,  
Sætte mørkets magter alle enigt mat!  
Tag min hånd, vi hjælpes nemlig ad,  
Trodser død og mørke, uvenskab og had!

**Omkvæd.**