

Aleppo Teacher: "Remember Us"
Slået op af AJ+
25.774.826 visninger



for my daughter,



Aleppo

Til Abdulkafi Alhamdo

Melodi: René Giannini. Tekst: Allan E. Petersen, Furefolk.

Vinter, vi ser det regner i Aleppo,

I vore gader er det grå jul -

Du taler til os fra dit skjul:

Frihed, var alt vi ønsked' for vort land, men

Nu bli'r det mørkt og regnen falder -

Som også søstre, børn og mænd.

Vi bad om lov til at blive lidt som jer,

Fem år er gået nu, de bombed' mer' og mer -

Hvor skal vi flygte' - nu kommer de igen.

Hvad vil der ske, og hvor skal vi gå hen?

Sidder trygt i Danmark nu, ser dig på min skærm.

Griber jeg et girokort, en pen, et ladt gevær?

Hvad skal vi?

Min by var fuld af børn og smukke huse,
vi havde kirker og moskéer;
nu har vi håbet, intet mer´.

Min by, den største by i hele landet,
Nu er den sten og intet andet,
Og blodet flyder overalt.

Vi bad om lov

Vi bad ham høre folkets egen stemme,
Og vore børn gik kækt i spidsen,
Og var de første, der kom hjem.

Tavse lå de nu strakt deres kister,
Mens fotografer, journalister

De holdtes hen

Og blev sendt hjem.

Vi bad om lov

Husk os, nu vi begraver vore døde,
Så har vi stadig lov at råbe
En drøm, et sidste frihedshåb.

Husk os, nu vores land er grå ruiner

En dyngne sten, de satans miner,

Vi ønsked´ frihed,

Ønsked´ fred.

Vi bad om lov....

